

1924

100 år
med oplysning til folket

1924



Foto: Odense Stadsarkiv

Den 9. januar 1924 stiftedes Arbejdernes Oplysnings Forbund (AOF) af Socialdemokratiet, De Samvirkende Fagforbund, Det Kooperative Fællesforbund og Danmarks Socialdemokratiske Ungdom. Det blev besluttet, at fagforbundene kunne tilslutte sig som medlemsorganisation i AOF, og det gjorde 56 fagforbund straks. C. V. Bramsnæs blev valgt som formand, mens Harald Jensen (tv.) blev daglig leder. Det var en landsomfattende virksomhed med 953 foredrag, 169 studiekredse og mere end 56.000 deltagere i AOF's første år. Forbundet havde til huse på Romersgade 22 (Folkets Hus) i København, som i dag er Arbejdermuseets adresse.

1926



To forskellige udgaver af Arbejdersangbogen

AOF udgav den første Arbejdersangbog med 245 sange. I 1946 ved 20-års jubilæet var der solgt mere end 150.000 eksemplarer. AOF arrangerede sommerstævne for faglige tillidsrepræsentanter og funktionærer på Hindsgavl.

1931



Foto: Skive Byarkiv

AOF afholdt det første af en hel række husmoderkurser. AOF stiftede Nordisk Folkehøjskole i Geneve sammen med AOF-organisationerne fra de andre nordiske lande. Foreningens formål var at fremme forståelsen for det internationale samarbejdes betydning. Højskolen har hvert år siden afholdt 6-7 ugers kursus, bl.a. med ophold i Geneve. AOF startede AOF's bogkreds med det formål at udgive bøger på et kvalitetsmæssigt godt niveau.

1947



LO og Dansk Arbejdsgiverforening indgik en aftale om samarbejdsudvalg på de danske arbejdspladser. Aftalen fik stor betydning for AOF's faglige oplysningsarbejde, da AOF af LO blev overdraget ansvaret for kurser, konferencer og materialer.

1959



AOF's ledelse besluttede, at AOF skulle opdeles i distrikter, hver dækkende et eller flere amter. Alle afdelinger i et distrikt var med i samarbejdet. AOF's forlag blev stiftet og udgav blandt andet arbejdsmarkedshåndbøger og undervisningsmateriale.

1967



AOF etablerede lokale tillidsmandscentre for uddannelse af tillidsrepræsentanter. Der var 27 centre med over 2000 deltagere. De lokale centre ophørte i 1977 og overgik herefter til LO's Landsskole. AOF's forlag startede en stor succes: Arbejdsmarkedets Håndbog. Oplaget det første år var på over 4000 eksemplarer, og i 1996 var der udgivet næsten 800.000 eksemplarer.

1972



Danmark besluttede sig ved en folkeafstemning for dansk tilslutning til Det Europæiske Fællesskab. AOF havde været med EF og afviklet 1400 kurser, foredrag, konferencer, møder mv. med næsten 120.000 deltagere.

1984



31% af samtlige aktiviteter under fritidsloven fra 1968 blev afviklet af AOF.

2000



FVU-loven blev vedtaget med det formål at give voksne de rette forudsætninger for at medvirke aktivt i alle sider af samfundslivet. Siden har AOF været en vigtig aktør på området og styrket voksnes grundlæggende færdigheder i læsning, stavning, skriftlig fremstilling, regning, engelsk, it og dansk for tosprogede.

2018



Projekt Styrket Indsats er AOF's største og mest vidtforgrænsede samarbejde med brancheorganisationer, kompetencefonde og arbejdsmarkedsorganisationer. Indsatsen bestod bl.a. i at give ledige og beskæftigede et kompetenceløft og støtte dem i deres individuelle behov. I løbet af projektets seksårige varighed lykkedes det AOF at hjælpe mere end 50.000 borgere videre i deres vej på arbejdsmarkedet.

2024

1924
100 år
med oplysning til folket

Fejring af 100-års jubilæum med mere end 9000 årlige kurser og aktiviteter fordelt på 45 lokale AOF-afdelinger på landsplan.

1925



AOF kom med på Finansloven med et årligt tilskud på 10.000 kr. En af de opgaver, som AOF kastede sig over, var udgivelsen af grundbøger. Den første bog udkom i november og blev solgt i 1100 eksemplarer. Forbundet flyttede til partibygningen på Rosenørns Alle og boede her til 1935.

1930



Den første tilskudslov til aftenskolerne vedtoges i Folketinget. På den måde kunne aftenskoler få tilskud fra staten og fonde. Det blev nu tilladt at organisere studiekredse som aftenskolehold. Loven gav mulighed for at, at der kunne oprettes aftenskoler i ubegrænset omfang overalt i landet. Lønnen til en aftenskolelærer var 2,90 kroner, hvoraf staten betalte 2,40 kroner. AOF tog fat på at anvende film i oplysningsarbejdet. Til det formål blev AOF's Filmcentral oprettet, og nu kunne man låne/leje film ud.

1941



Dansk Folkeoplysnings Samråd

På initiativ af blandt andre AOF blev Dansk Folkeoplysnings Samråd stiftet. På grund af de vanskelige forhold for gennemførelse af det normale oplysningsarbejde, som besættelsen af Danmark førte med sig, fremkom AOF med en ny aktivitet: Hjemmestudiekredsen, altså studiekredse afholdt i familiens skød.

1954



Foto: Skive Byarkiv

LO om arbejderbeskyttelse blev vedtaget inkl. uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter på arbejdspladsen, som AOF tog sig af frem til 2009.

1966



De Samvirkende Brugsforeninger vedtog at opløse sig selv og forærede AOF ejendommen på Teglværksgade 27 på Østerbro i København. AOF's landsforbund flyttede ind i bygningen i 1968 og havde base her indtil 2016. Siden har AOF Danmark haft adresse hos Dansk Metals forbundshus i Sydhavnen.

1968



Foto: Museum Silkeborg Lokalarliv Blicherregnen

I slutningen af 1960'erne var perioden kendetegnet af fritidsloven fra 1968, som mere end noget andet gav brede muligheder for at sætte aktiviteter i gang, der hidtil ikke havde været omfattet af AOF's arbejdsfelter. Hobbyfag, gymnastik og afspænding, sprog, specialundervisning for handicappede osv.

1978



AOF nåede et magisk tal: 500.000 deltagere i AOF's samlede virksomhed.

1998



Ansvar for undervisning af indvandrere blev flyttet fra amterne til kommunerne, der skulle stå for den samlede integration. Det betød omlægninger af mange AOF-skoler til sprogcentre.

2002



Folketinget ændrede i tilskudsreglerne for den kommunale støtte til deltagerbetaling. Det betød i perioden frem til 2016 et fald på 47% og store forskelle i de kommunale tilskud.

2020



Coronapandemien satte en stopper for normal gennemførelse af AOF's aktiviteter. I stedet blev der etableret onlineundervisning, så kursister og undervisere kunne fortsætte undervisningen af langt de fleste aktiviteter hver for sig frem til den endelige genåbning.